

VÄRDEGRUND DREAMCENTER GÖTEBORG

Ledord:

Vi arbetar för att våra ledord först och främst ska genomsyra vår inre gemenskap och forma hur vi ser på och behandlar varandra. Vi delar sen detta vidare till alla vi möter i vårt arbete.

Våra ledord:

- Tro
- Förtroende
- Mildhet
- Omsorg
- Uppbyggelse
- Ansvarstagande
- Delande

Detta gör vi och tränar på i vår gemenskap. Till besökare genom att bland annat ge uppmärksamhet och tid, lyssna, visa på tålamod och empati. Vårt främsta arbetsredskap är våra öron och dem lånar vi ut.

TRO – Vi tror att det är möjligt. Vi har en övertygelse om det vi hoppas på och en förvisning om det vi snart skall få se.

FÖRTROENDE - Vi arbetar långsiktigt med förtroende. Vi lyssnar och hjälper våra medmänniskor med det vi kan. Det vi hör i förtroende stannar där. Detta är grundbulten i vårt värdegrundsarbete.

MILDHET- Hos oss kan du komma arg som ledsen, sorgsen som glad. Vi finns där och bemöter dig med mildhet.

OMSORG- Vi strävar efter att bemöta varje enskild individ med omtänksamhet och kärlek. Varje människa är unikt skapad och unikt värdefull. Vi strävar efter att älska varje människa i befintligt skick precis som den är.

UPPBYGGELSE- Hos oss kan du komma precis som du är. Vår uppgift är att sprida glädje, hopp och uppmuntra just dig att utveckla dina gåvor.

ANSVARSTAGANDE- Vi vet hur svårt det kan vara med ansvar för en människa. Hos oss kan du träna på ansvar i små steg, i den takt som fungerar för dig. DreamCenter som organisation ska ta stort ansvar och vara goda förvaltare av människors tid, gåvor och resurser. Vår strävan är att vara professionella och kompetenta. Vi ska ha en sund och stabil ekonomi och vara transparenta och öppna i allt vi gör. Vi skall alltid ta ansvar, utreda och återkoppla synpunkter och eventuella klagomål som upplevts i kontakten med vår organisation.

DreamCenter

GÖTEBORG

DELANDE – Genom delande sker vår vilja att göra livet möjligt för varandra, ett konkret uttryck för ett liv i kärlek. I vår gemenskap bär och stöttar vi varandra. Vi tar erfarenheter på allvar, skapar respekt för den enskilda människan och en tilltro till hennes förmåga att påverka och förändra sitt liv. Ett välgörande delande ger oss en mening som är större än våra egna liv, som pekar bortom oss själva, förankrat i en större verklighet. Vi behöver ta emot för att kunna ge och vi behöver ge för att kunna ta emot.

Vår vision:

”Vi vill vara en hoppets oas fylld av Guds kärlek som kan förvandla liv och samhälle. En gemenskap där sår kan läkas och framtidstro födas.”

...